



**Beste bezoeker van Hyperion, hierbij een digitale kerstwens voor u, in een filmpje!**

**Klik [hier](#) voor het filmpje**

**En het gedicht "Wat het is "  
van Erich Fried (1921-1988)**



*Het is onzin  
zegt het verstand  
Het is wat het is  
zegt de liefde  
Het is ongeluk  
zegt de berekening  
Het is alleen maar verdriet  
zegt de angst  
Het is uitzichtloos  
zegt het inzicht  
Het is wat het is  
zegt de liefde  
Het is belachelijk  
zegt de trots  
Het is lichtzinnigheid  
zegt de voorzichtigheid  
Het is onmogelijk  
zegt de ervaring  
Het is wat het is  
zegt de liefde*